

Wijs of dwaas?

We worden overstelpt met “wijsheid”. De ene beweert dit, de andere dat. Maar voor de overgrote meerderheid van ons zijn die beweringen moeilijk na te trekken. Je beschikt immers niet over alle informatie, noch over de gehanteerde technieken. En dan nog ... biedt die “wijsheid” echt de oplossing? Ik stel vast dat dit menigmaal niet het geval is.

Jezus definieert de wijsheid anders en eenvoudiger. “Wie mijn woorden hoort en ze doet is een wijs man” zegt Hij. “En wie ze hoort en niet doet is een dwaas man” gaat Hij door! Voor wie ze toepast zijn Jezus’ woorden voedsel voor de ziel en een zegen voor de medemens. Gelukkig hoef je geen geleerde te zijn om dit te begrijpen!

Een publicatie van evangelische christenen om de rijkdom van het evangelie te herontdekken

De evangelische kerk werd in 2003 door de Belgische overheid officieel erkend (naast het protestantisme) en behoort sindsdien tot de 6 erkende erediensten in België. Ze telt ± 180.000 gelovigen in ons land met ongeveer 1300 evangelische kerken waarvan ± 2/3 niet cultureel Belgisch.

V.U. D. Vandelannoote

Avondconferentie binnen het thema

GELOOF & MAATSCHAPPIJ:

**WWW.
KRINOWA.be
016/82 36 47**

15 januari:

Verscheidend christendom?



*“Maar U wilt dat
waarheid mij
vervult, U leert mij
wijsheid, diep in
mijn hart.”*

(Psalmen 51:8)

Zaal Centrum Kuntich, Keibergstraat 54, Kuntich om 20.00 uur

De toegang is kosteloos

Wees hartelijk welkom!

Avondconferentie

Even kaderen

15 januari: *Verschillend christendom?*

Hoe zijn de verschillen onder de christenen te verklaren? Zijn we van Gods originele Woord afgeweken? Waarom dan? Welke gevolgen heeft dit? Vinden we God nu nog wel in al die richtingen? Ziehier enkele vragen die gedurende de lezing aan bod komen.

CV spreker: Sinds John den Boer zijn theologische vorming in Leuven afrondde in 1979, kwam hij beroepsmatig in contact met talrijke mensen uit de diverse takken van het christendom.



*Kennen wij
de ware God
of de God
zoals wij
zouden
willen dat
Hij is ...?*

*“Juist omdat Hij
zelf op de proef
werd gesteld en
het lijden
volbracht heeft,
kan Hij ieder die
beproefd wordt
bijstaan.”*

Hebreeën 2:17



*“Het is duidelijk
dat mensen die
van Christus
Jezus zijn, niet
veroordeeld
zullen worden.”*

Romeinen 8:1



Jezus

Jezus begon zijn bediening met honger, ... hoewel Hij het Brood des Levens is.

Jezus eindigde zijn aardse opdracht met dorst ... hoewel Hij het Levende Water is.

Jezus was afgemat, ... maar Hij is onze rust.

Jezus bewees eer, ... maar Hij is de Koning.

Jezus werd beschuldigd van bezetenheid, ... maar Hij werpt de demonen uit.

Jezus weende, ... maar Hij veegt onze tranen af.

Jezus werd verkocht voor dertig zilverlingen, ... maar Hij kocht de wereld vrij.

Jezus werd als een lam naar de slachtbank geleid, ... maar Hij is de Goede Herder.

Jezus stierf, ... maar door Zijn sterven is de dood overwonnen.



Het sneeuwvlokje getuigt van Gods majesteit

Sneeuw wordt gevormd door botsingen van ijskristallen. Wanneer het waait, klitten deze sneeuw kristallen samen en vormen een vlok. Zo'n vlok bestaat uit wat ijs en heel veel lucht tussen de ijsnaaldjes, zo ongeveer als een kussen vol veren met lucht ertussen. Geen vlok is gelijk. Ze dwarrelen naar beneden als een wondermooi geschenk van Gods pracht!



Waar geloof veel kost – Indië

Steeds vaker gebruiken radicale hindoes hun vijf-stappen-plan om christenen tot het hindoeïsme te dwingen: 1. De pastoor verjagen – 2. Werk en levensmiddelen ontzeggen – 3. Fysiek geweld aanwenden – 4. Hindoe-onderwijs verplichten en 5. Deelname aan hindoe-riten en gebeden opleggen. Tenslotte worden ze 'gereinigd' door ze met uitwerpselen van koeien te besmeuren.

Bron: Open Doors

Saulus gaat geloven

Saulus was nog steeds een gevaar voor de volgelingen van de Heer Jezus. Hij wilde naar de stad Damascus om ook daar naar gelovigen te zoeken. Maar eerst ging hij naar de hogepriester. Hij vroeg of die hem brieven wilde meegeven voor de synagogen in Damascus. Want hij wilde toestemming hebben om alle gelovigen gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen. Saulus vertrok naar Damascus. Toen hij daar bijna was, straalde er plotseling een licht uit de hemel om hem heen. Saulus viel op de grond en hoorde een stem zeggen: "Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij?" Saulus vroeg: "Heer, wie bent u? De stem zei: **"Ik ben Jezus. Ik ben degene die jij vervolgt.** Sta op en ga de stad in. Daar zal iemand je vertellen wat je moet doen." De mannen die met Saulus meereisden, hoorden wel een stem, maar ze zagen niemand. Ze waren zo verbaasd, dat ze niets wisten te zeggen. Toen Saulus op stond van de grond, waren zijn ogen open, maar hij kon niets zien. De mannen die bij hem waren, pakten zijn hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang kon Saulus niets zien. En al die tijd at en dronk hij niet.

In Damascus woonde een gelovige die Ananias heette. In een droom zei de Heer tegen hem: "Ananias!" En Ananias zei: Ik luister, Heer!" Toen zei de Heer tegen hem: "Ga naar het huis van Judas. Vraag daar naar een man die Saulus heet, en uit de stad Tarsus komt. Hij is aan het bidden. In een droom heeft hij gezien dat jij naar hem toe komt om ervoor te zorgen dat hij weer kan zien." Ananias zei: "Heer, Saulus heeft uw volgelingen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. En hij is naar Damascus gekomen om iedereen die in U gelooft, gevangen te nemen." Maar de Heer zei: "Toch moet je gaan want Ik heb Saulus uitgekozen om voor Mij te werken. Hij moet aan alle volken over Mij vertellen. Als dienaar van Mij zal hij veel moeten lijden." Toen ging Ananias op weg. Hij ging het huis in waar Saulus was en legde hem de handen op en zei: "Saulus, vriend, op de weg naar Damascus heb je de Heer Jezus gezien. Hij wil dat je weer ziet en dat de Heilige Geest in je komt." Meteen kon Saulus weer zien. Het was alsof er een blinddoek voor zijn ogen weggehaald werd. Hij stond op en liet zich dopen. Toen hij gegeten had, kreeg hij zijn kracht terug.

HANDELINGEN van de apostelen

(deel 50: Hfdst 9:1-19)



Wilt u reageren? → Contact@krinowa.be