

Het geestelijke klimaat

De media bericht over steeds meer extreme toestanden. Buitennatuurlijke patronen worden ons als normaal voorgesteld. Maar het aantal zelfmoorden neemt wel steeds toe. Religie wordt gemarginaliseerd maar niemand voelt zich nog veilig. Het milieu wordt de nieuwe godsdienst. Onze maatschappij meent de wijsheid in pacht te hebben,

maar het tegenovergestelde doet zich voor. Wat is er toch gaande? In ons superieure denken hebben we God vaarwel gezegd. Hierdoor missen we de ethische bron van wijsheid. Het innerlijke zal zonder God nooit tot rust komen. Weet dat Zijn evangelie de mooiste en betrouwbaarste berichtgeving is die ooit werd gehoord!

Een publicatie van evangelische christenen om de rijkdom van het evangelie te herontdekken

De evangelische kerk werd in 2003 door de Belgische overheid officieel erkend (naast het protestantisme) en behoort sindsdien tot de 6 erkende erediensten in België. Ze telt ± 180.000 gelovigen in ons land met ongeveer 1300 evangelische kerken waarvan ± 2/3 niet cultureel Belgisch.

V.U. D. Vandelannoote

Avondconferentie over GELOOF & MAATSCHAPPIJ:

19 maart:

Bestaat God?



Bewijs eens van niet!

Zaal Centrum Kuntich, Keibergstraat 54, Kuntich om 20.00 uur

De toegang is kosteloos

“Heer, al mijn verlangens zijn U bekend, mijn zuchten is U niet verborgen.

(Psalmen 38:10)

Avondconferenties

Even kaderen

19 maart: *Bestaat God?*

Je kan het bestaan van God noch proefondervindelijk bewijzen, noch ontkennen. We moeten dus op zoek naar meer informatie. Bestaan er redelijke argumenten die het bestaan van God kunnen onderbouwen? Deze avond reikt je de nodige argumenten aan om deze levensbelangrijke vraag op een eerlijke manier te beantwoorden.

CV spreker: Dominique is oud militair. Sinds 1981 raakte hij gepassioneerd door de Bijbel. In de volgende jaren verdiept hij zich verder in de christelijke leer. Hij houdt ervan met mensen het evangelie van Jezus Christus te delen. Hij is getrouwd met Rita en is trotse vader van drie zonen.



En God werd mens in de persoon van Jezus Christus zo'n 2000 jaar geleden!



“Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.”

(Psalm 18:31)



“Uw woorden zijn voor mij als een erfdeel, ik heb ze gekregen voor altijd, zij geven mij innige vreugde.”

(Psalm 119:111)

Ach, kon ik je maar vertellen

Ach kon ik je maar vertellen
wat God in mijn leven doet;
je heel even laten proeven
van die goddelijke overvloed.
Dan zou je niet zo vragend kijken,
dan was je niet meer zo verbaasd.
Dan zou je nog alleen
bij Hem willen blijven;
die leven geeft, die vrede geeft.

Ach kon je maar even horen
hoe Hij elke dag tot mij spreekt;
hoe de liefde van Zijn woorden
tot mij doordringt: "Ja, Hij leeft."
Dan zou je Hem willen kennen,
dan boog je vast voor Hem neer.
Dan zou je alles achterlaten;
voor Hem die leven geeft,
die vrede geeft.

Dan zullen we Hem samen loven,
onze God, die alles schiep,
die de bloemen en de vogels
door Zijn Woord tot leven riep.
En als Hij terugkomt op de wolken
en vraagt: "Heb je Mij ook lief?",
dan zullen we in
Zijn Koninkrijk komen;
bij Hem die leven geeft,
die vrede geeft.
Kom heb Hem lief.
(T&M:J. De Vriese)

KRINOWA.BE



Breng **JE ZORGEN**
maar bij God, Hij is
toch de hele nacht
wakker.

KIEZEN voor God
heeft grote gevolgen;
NIET KIEZEN ook!



In ieder mens is er
EEN AFGOND die
men alleen met God
kan vullen.
(Blaise Pascal 1623-1662)



Waar geloof veel kost: Oezbekistan

In Oezbekistan lijden christenen onder de strenge regels van de overheid. Ze zijn te wijd verspreid over het land om samen sterk te kunnen staan. Daarom komen Oezbeekse christenen in kleine groepjes samen ondanks vervolgingen vanuit de overheid of vanuit hun familie. De politie valt vaak kerken binnen en neemt dan het materiaal in beslag. Moslimbekeerlingen ervaren druk om terug te keren naar de islam.

Open Doors Nederland

Saulus vertelt dat Jezus de Messias is

Saulus bleef nog een paar dagen bij de gelovigen in Damascus. Hij ging meteen in de synagogen vertellen dat Jezus de Zoon van God is. Iedereen die hem hoorde, was erg verbaasd. De mensen zeiden: "Dat is toch de man die in Jeruzalem de gelovigen vervolgde? Hij wilde alle volgelingen van Jezus gevangennemen en naar de hogepriesters brengen. Daarvoor is hij toch ook hierheen gekomen?"

Saulus vertelde steeds krachtiger dat Jezus de Messias is. De Joden wisten niet hoe ze daarop moesten reageren. Na een tijdje namen ze het besluit om hem te vermoorden. Dag en nacht bewaakten ze de poorten van de stad. Maar Saulus hoorde van het plan. Op een nacht namen de gelovigen hem daarom mee naar de stadsmuur. Ze lieten hem in een mand over de muur naar beneden zakken.

Toen ging Saulus naar Jeruzalem. Daar zocht hij contact met de gelovigen,

maar die waren bang. Ze geloofden niet dat hij een volgeling van Jezus was geworden. Maar Barnabas hielp Saulus en bracht hem bij de apostelen. Saulus vertelde hoe hij op de weg naar Damascus de Heer gezien had. Hij vertelde ook dat hij in Damascus zonder angst het goede nieuws over Jezus verteld had. Daarna bleef Saulus bij de apostelen en samen liepen ze in Jeruzalem overal rond. Zonder angst vertelden ze aan iedereen het goede nieuws.

Saulus had in Jeruzalem felle discussies met de Griekse Joden. Die maakten toen plannen om hem te doden. Toen de gelovigen dat hoorden brachten ze hem eerst naar Caesarea en vandaar naar de stad Tarsus.

Overal in Judea, Galilea en Samaria konden de volgelingen van Jezus nu in vrede leven. **Met de hulp van de Heilige Geest gingen er steeds meer mensen geloven en de kerk groeide.**

HANDELINGEN van de apostelen

(deel 51: Hfdst 9:19-31)



Wilt u reageren? → Contact@krinowa.be