

Schulden maken of schulden afbetalen?

Ja, wat is gemakkelijker? Schulden maken of schulden afbetalen? De staatsschuld is in de meeste landen enorm. Regeringen willen die verkleinen, maar dat is heel moeilijk. Het is net zo voor de gewone mens. We worden aangemoedigd om te kopen op afbetaling, om geld te lenen. Gemakkelijk toch!? Maar het moet wel een keer worden terugbetaald, en met interest!

Wij maken ook schulden bij God. Iedere verkeerde daad, elk verkeerd woord en zelfs elke verkeerde gedachte is fout. En zo stapelen de schulden zich op. Die kunnen we met de beste wil van de wereld nooit meer afbetalen. Maar God is liefdevol! We kunnen onszelf niet redden, maar God redt door geloof. Dát is Zijn geschenk. Hij zond Zijn Zoon, niet om te veroordelen, maar om te redden!

Een publicatie van evangelische christenen om de rijkdom van het evangelie te herontdekken

De evangelische kerk werd in 2003 door de Belgische overheid officieel erkend (naast het protestantisme) en behoort sindsdien tot de 6 erkende erediensten in België. Ze telt ± 120.000 gelovigen in ons land met ongeveer 400 evangelische kerken waarvan de helft in Vlaanderen.

V.U. D. Vandelanootte

Avondconferentie binnen het thema

GELOOF & MAATSCHAPPIJ:

WWW.
KRINOWA.be
016/82 36 47

27 november:

Gods plan met Israël



Israël; brandpunt van het Midden-Oosten: en wat betekent het voor ons?

Zaal Centrum Kuntich, Keibergstraat 54, Kuntich om 20.00 uur

De toegang is kosteloos

Wees hartelijk welkom!

“Hoor aandachtig naar Mij, zodat jullie het goede eten. Dan zal jullie binnenste genieten van de overvloed.”

(Jesaja 55:2b)

Avondconferentie

Even kaderen

27 november: Gods plan met Israël

Israël is Gods uitverkoren volk. Maar zijn geschiedenis is alles behalve rooskleurig. God lijkt afwezig. Waar gaat het heen? De Bijbel wijst vooruit naar moeilijke jaren maar ook naar een heerlijke uitkomst!

CV spreker: Met de keuze voor Jezus kent het leven van Marc Van Laere een radicale ommekeer op 25 jarige leeftijd. Hij studeerde pastorale counseling, geeft lezingen en is medewerker van "Israël en de Bijbel".



“Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.”

Romeinen 1:7



“U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.”

Psalmen 86:5

ER IS GEEN
VEROORDELING
VOOR HEN DIE IN
CHRISTUS ZIJN

cip

Jij bent ... in Gods gedachten

Nooit en te nimmer
hoef jij je te schamen
om tot Mij te komen,
Ik ken jou mijn kind!

Ik weet wie je bent ...
Ik weet wat je denkt ...
Ik weet wat je voelt ...
Ik weet wat je doet ...

Kom tot Mij en praat met Mij,
Ik ben je Vader
en Ik hou van jou
precies zoals je bent!

Bron: Onbekend

KRINOWA.BE



“
IK VOLG GEEN RELIGIE,
IDEOLOGIE OF DOCTRINE.
IK VOLG EEN PERSOON.
”

*Leven met Christus is een eindeloze hoop,
leven zonder Christus een hopeloos einde.
Wij leven en sterven; Jezus stierf en leeft!*



Waar geloof veel kost: Oeganda —

De 17-jarige dochter van de pastoor van de kerk in Budaka raakte ernstig verwond en getraumatiseerd nadat vijf mannen haar verkrachtten. Zij werd gestraft omdat haar vader zijn kerk niet wilde sluiten.

Bron: *Stem der martelaren*

Vervolg en uitbreiding van het goede nieuws

Nadat Stefanus gestenigd was, werd hij begraven door mannen die trouw waren aan God. Saulus bleef de gelovigen hevig vervolgen in Jeruzalem. Daarop vluchtten velen naar allerlei plaatsen en vertelden het goede nieuws over Jezus.

Filippus ging naar de stad Samaria en vertelde dat Jezus de Messias is. De mensen luisterden goed. Ze zagen wonderen en velen die van kwade geesten bevrijd werden. Iedereen in de stad was blij om wat er gebeurde. Simon, een man van toverkunsten, woonde daar ook. Hij zei van zichzelf dat hij heel bijzonder was. Vele inwoners luisterden naar hem. Maar toen Filippus over Jezus vertelde geloofden de mensen daarin. Mannen en vrouwen lieten zich dopen en ook Simon. Hij verbleef steeds in de buurt van Filippus. De mensen van Samaria ontvingen de Heilige Geest door handoplegging. Toen Simon reisde aanbood om ook de

Heilige Geest te ontvangen werd hij door Petrus streng terecht gewezen.

Een engel van de Heer zei tegen Filippus: "Ga naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt." Filippus deed dit en opeens kwam een man uit Ethiopië aan, een belangrijke ambtenaar van hun koningin. Hij had God geëerd en was op de terugweg van Jeruzalem. Hij las het boek van de profeet Jesaja, maar kon het niet verstaan. De Heilige Geest zei Filippus naar hem toe te gaan en uitleg te geven. Zo vertelde Filippus **hem het goede nieuws van redding door Jezus, het Lam van God**. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. De Ethiopiër vroeg om gedoopt te worden. Samen gingen ze het water in. Daar doopte Filippus de man. Toen ze uit het water kwamen, werd Filippus meegenomen door de Geest van de Heer. De Ethiopiër zag hem niet meer, maar reisde blij en gelukkig verder.

HANDELINGEN van de apostelen

(deel 49: Hfdst 8)



Wilt u reageren? → Contact@krinowa.be