

Ben ik vals of echt?

Pablo Picasso (1881-1973) werd gevraagd wie volgens hem de grootste schilder ooit was. Hij lachte: "Rubens (1577-1640), want hij maakte in zijn leven + 600 schilderijen en daarvan zijn er 2700 bewaard gebleven!"

Vervalsingen en bedrog: de kunstwereld staat er bol van. De sportwereld ook, evenals de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven.

En hoe staat het met de christenheid? Hoe is het met mij, met u? Hoe goed kunnen we ons beter voordoen dan we werkelijk zijn! Maar God zoekt naar waarheid in het binnenste, naar oprechtheid!

Als we eerlijk willen toegeven dat ons dat heel vaak niet lukt, kan God in ons werken. Door een levende relatie met God word je leven opgebouwd en steeds rijker.

Een publicatie van evangelische christenen om de rijkdom van het evangelie te herontdekken

De evangelische kerk werd in 2003 door de Belgische overheid officieel erkend (naast het protestantisme) en behoort sindsdien tot de 6 erkende erediensten in België. Ze telt ± 120.000 gelovigen in ons land met ongeveer 400 evangelische kerken waarvan de helft in Vlaanderen.

V.U. D. Vandelannoote

Avondconferenties over

GELOOF & MAATSCHAPPIJ:

"Wat het voor mij betekent"

WWW.
KRINOWA.be
016/82 36 47

30 november:
19 december:

Wie ben ik?
Waar is God vandaag?



Zaal Centrum Kuntich, Keibergstraat 54, Kuntich om 20.00 uur

Je bent waardevol en zeer bemind ...

De toegang is kosteloos

Wees hartelijk welkom!

"Heer, al mijn verlangens zijn U bekend, mijn zuchten is U niet verborgen."

(Psalmen 38:10)

Avondconferenties

Even kaderen

30 november: Wie ben ik?

Ben ik tevreden met wie ik ben? Wat is mijn identiteit? Welke criteria gebruik ik om mijzelf te aanvaarden? Waar komen minderwaardigheidsgevoelens vandaan en hoe pak je die aan? En wat zegt de Bijbel over een gezond fundament voor zelfaanvaarding en identiteit in Christus?

CV Spreker: Jef De Vriese is psycholoog en o.a. directeur van het Centrum van Pastorale Counseling in Leuven. Hij heeft veel ervaring bij gezinshulp. Jef publiceert en geeft heel wat lezingen.

19 december: Waar is God vandaag?

Een interessante vraag die vandaag wat minder uit interesse wordt gesteld maar wat vaker uit frustratie. Kunnen we sporen van een levende God ontdekken? Hij is misschien wel heel dichtbij!

CV Spreker: Adri van den Berk was oorspronkelijk beroepszanger. God veranderde zijn leven en nu verkondigt hij het evangelie op tal van plaatsen. Hij is tevens een bekende radio- en televisiegast.



“Zij legde haar eerstgeboren zoon in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg”

Lucas 2:7



“U hebt Jezus gestuurd om alle volken te redden. Hij is het licht.”

Lucas 2:31



En God werd mens in de persoon van Jezus Christus zo'n 2000 jaar geleden!

KERST ...

Niet vergeten ...

Ik voelde aan mijn lichaam dat er voor mij gebeden werd.

Zelfs wanneer ik niets wist en geen brieven ontving, voelde ik een warmte alsof ik naast een vuur zat.

Soms gebeurde dit in strafcellen die heel koud zijn.

Het was alsof ik hoorde dat er iemand voor mij bad en aan mij dacht.

Dit bemoedigde mij zó!
Het is moeilijk uit te leggen ...

Ik voelde en wist dat ik niet vergeten werd.

Dit was voldoende om de meest moeilijke momenten te doorstaan.

*Irina Ratushinskaia –
Christelijke dichtster die in de
voormalige Sovjetunie tot
1987 gevangen zat.*



Jezus kwam een schuld betalen die Hij niet verschuldigd was omdat wij verschuldigd waren wat we niet konden betalen!

Waar geloof veel kost: Iran



In 2016 werd een recordaantal van 193 christenen gearresteerd. Momenteel zitten meer dan honderd christenen gevangen

om hun geloof en de verkondiging van het evangelie. De Iraanse overheid sprak recentelijk zware straffen uit en wil daarmee de kerkgroei stoppen. Het aantal christenen is in Iran in een paar jaar tijd gegroeid van 250.000 naar ruim 800.000. Van hen is 90 procent moslimbekeerling.

KRINOWA.BE

Open Doors Nederland

De apostelen voor de Hoge Raad

De apostelen deden heel veel wonderen en tekenen onder het volk. Het aantal gelovigen bleef groeien. Ook uit de omliggende plaatsen kwamen velen naar Jeruzalem.

De hogepriester en de Sadduceeërs waren woedend en konden het niet uitstaan. Zij grepen de apostelen en gooiden hen in de gevangenis. Maar diezelfde nacht maakte een engel van de Here de gevangenisdeuren open en bracht de apostelen naar buiten. “Ga naar de tempel,” zei hij, “en vertel de mensen over het nieuwe leven.”

Zij deden wat hun gezegd was en gingen 's morgens vroeg al weer naar de tempel om de mensen te onderwijzen. Toen de hogepriester en zijn mannen in de rechtszaal kwamen, riepen zij de Raad bijeen. Ondertussen stuurden zij enkele bewakers naar de gevangenis om de apostelen te halen. Toen ze terug kwamen berichtten ze dat de deuren van de gevangenis op slot waren,

de bewakers ervoor stonden, maar dat er niemand in was. De leider van de tempel en de hogepriesters waren van hun stuk gebracht en vroegen zich af waar dit op zou uitlopen. Toen men hen in de tempel vond terwijl ze het volk onderwezen namen zij hen voor verhoor mee. “Wij hebben u streng verboden over die Jezus te spreken,” zeiden ze. Petrus en de anderen zeiden: “Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. U hebt Jezus gedood door Hem aan een kruis te hangen. Wij, en de Heilige Geest, die God geeft aan wie Hem gehoorzamen willen over onze Redder spreken.” De mannen van de Raad waren woedend en wilden hen doden. Maar Gamaliël, een raadslid, bracht de Raad tot bedaren. “Als hun ideeën en activiteiten mensenwerk zijn, zal er vanzelf een einde aan komen,” zei hij. Ze gaven de apostelen zweepslagen en lieten hen gaan.

HANDELINGEN van de apostelen

(deel 45: Hfdst 5:17-42)



Wilt u reageren? → Contact@krinowa.be