

Na de winter komt de lente!

Ook al zou een mier van de Eiffeltoren op de grond vallen, zij zou het overleven. Het beestje kan eenvoudigweg niet doodvallen. Zijn omvang in verhouding met zijn gewicht is erg groot en de luchtweerstand beperkt de valsheid tot slechts 5 Km/u. Een mens bereikt al gauw zo'n 200 Km/u. Wie met zo'n snelheid neerkomt is onherroepelijk dood. Of niet? Veel mensen proberen

zichzelf wijs te maken dat er geen opstanding is na de dood. Maar Gods boodschap is duidelijk: er is leven na de dood. De natuur bevestigt dit elk jaar opnieuw. Na elke winter, waarin alles afsterft, komt telkens opnieuw een lente. Zou de mens hierop de enige uitzondering zijn? En met welke argumenten maak je die bewering dan waar? Kies voor Jezus en je zal leven hebben in overvloed!

Een publicatie van evangelische christenen om de rijkdom van het evangelie te herontdekken

De evangelische kerk werd in 2003 door de Belgische overheid officieel erkend (naast het protestantisme) en behoort sindsdien tot de 6 erkende erediensden in België. Ze telt ± 120.000 gelovigen in ons land met ongeveer 400 evangelische kerken waarvan de helft in Vlaanderen.

V.U. D. Vandelannoote

Avondconferenties over

GELOOF & MAATSCHAPPIJ:

“Wat het voor mij betekent”

WWW.
KRINOWA.be
016/82 36 47

3 april: Zoek Mij en leef!

Zaal Centrum Kuntich, Keibergstraat 54, Kuntich om 20.00 uur

24 april: Bijbel & wetenschap (Bijbel-Expo)

CC De Kruisboog, St Jorisplein 20, Tienen om 20.00 uur

Kom reis & ontdek

het meest invloedrijke boek allertijden ...

Ga mee op *avontuur* doorheen de geschiedenis van de *schrijfkunst* en ontdek de wonderlijke wereld van de *Bijbel*.



Bijbel Expo

“Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.”

1 Timoteüs 6:7

Van zaterdag 14 t/m dinsdag 24 april:
Za & Zo van 10.00 – 16.00 uur
Weekdagen van 09.00 – 16.00 uur

Avondconferenties

Even kaderen

03 april: Zoek Mij en leef!

Eénmaal in de geschiedenis werd God een mens. God werd zichtbaar en tastbaar in Jezus Christus. Hij stierf maar stond op uit de dood. Door Hem is nu voor elke gelovige, leven in overvloed!

CV spreker: Stefan Van Calster is godsdienstleerkracht en overtuigd christen. Hij is een boeiend en vaak gevraagd spreker.

24 april: Bijbel & wetenschap (Bijbel-Expo)

Bijbel en wetenschap spreken elkaar niet tegen. O. a. kleitabletten, perkamenten en allerlei archeologische vondsten bevestigen steeds meer de waarheid uit het meest invloedrijke boek aller tijden: de Bijbel.

CV spreker: Jos Philippaerts is doctor in de chemie. Tijdens die studies werd zijn interesse ook gewekt voor het ontstaansvraagstuk van de mens en van het leven. Sindsdien is hij begeistert door de Bijbelse waarheid.

Al onze fouten:



aan het kruis genageld!

“Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.”

Johannes 11:25



“Onze zonden heeft Hij weggedaan door ze aan het kruis te nagelen.”

Kolossenzen 2:14

Wie ben jij?

Er zijn er zeven die iets doen.

Er zijn er twintig die discussiëren over wat die zeven doen.

Er zijn er tachtig die de schouders ophalen als die zeven iets doen.

Het gebeurt dat één van de honderd komt uitleggen aan één van die zeven hoe hij het zou moeten doen.

Eén van de zeven is het dan plotseling inwendig beu, maar uitwendig behoudt hij de glimlach.

En hij zwijgt, want hij heeft niet de gewoonte om veel te praten. Hij heeft trouwens iets te doen.

KRINOWA.BE



Wie leiding wil geven moet eerst leren gehoorzamen

Wij kunnen niet zonder God en God wil niet zonder ons



Wie op zoek is naar een vriend zonder fouten, zal er nooit één vinden



Waar geloof veel kost – Indië!

In Indië neemt het aantal geweldsincidenten tegen christenen schrikbarend toe. In het afgelopen jaar werden 3.066 christenen vermoord om hun geloof; een toename ten opzichte van 2016. De trend van religieus nationalisme in Azië zet door.

Bron: Open Doors

Stefanus vertelt over Abraham & Jozef

De hogepriester vroeg aan Stefanus: "Is het waar wat de mensen over jou vertellen?"

Toen begon Stefanus een lange toespraak. Hij zei: "Vrienden en leiders van het volk, luister! God zei tegen Abraham: "Ga weg uit je land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Toen ging Abraham weg en Hij bracht hem naar dit land, waar jullie nu wonen.

Abraham had toen nog geen kinderen. Toch beloofde God dat hij en zijn nakomelingen dit land zouden krijgen. Maar in het begin kreeg Abraham helemaal niets van het land. Zelfs geen klein stukje. God zei tegen hem: "Je nakomelingen zullen eerst in een ander land wonen. Daar zullen ze vreemdelingen en slaven zijn. Ze zullen er onderdrukt worden, vierhonderd jaar lang. Als die tijd voorbij is, zal ik de onderdrukkers straffen. En dan zullen je nakomelingen daar weggaan en Mij hier in dit land vereren."

Dat zijn de beloftes die God aan Abraham deed. Als teken van die beloftes moesten alle mannen en jongens besneden worden. Toen Abrahams zoon Isaak geboren was, liet Abraham zijn

zoon dus besnijden. Dat gebeurde toen Isaak acht dagen oud was. En Isaak deed hetzelfde met zijn zoon Jakob. En Jakob deed hetzelfde met zijn twaalf zonen.

De zonen van Jakob waren jaloers op hun broer Jozef. Daarom verkochten ze hem als slaaf. Zo kwam Jozef in Egypte. Maar God hielp Jozef en redde hem uit alle moeilijkheden. Want God maakte Jozef heel wijs. Daardoor was de farao, de koning van Egypte, diep onder de indruk van Jozef. Hij gaf hem zelfs de leiding over Egypte en over zijn hele paleis.

Toen kwam er een grote hongersnood in heel Egypte en Kanaän. Ook onze voorouders hadden niets meer te eten. Maar Jakob hoorde dat er nog graan was in Egypte. Bij hun tweede bezoek vertelde Jozef aan zijn broers wie hij was. Toen leerde de farao de familie van Jozef kennen.

Daarna haalde Jozef zijn vader Jakob naar Egypte, samen met zijn hele familie, in totaal 75 mensen. Zo kwam Jakob in Egypte. Hij is daar gestorven net als al zijn zonen. Hun lichamen zijn naar de stad Sichem gebracht. Ze zijn in het graf gelegd dat Abraham gekocht had van de zonen van Chamor.

HANDELINGEN van de apostelen

(deel 47: Hfdst 7:1-17)



Wilt u reageren? → Contact@krinowa.be