

Wat zet jij centraal in je leven?

Op deze vraag zullen uiteraard velen antwoorden “mijn familie” of “mijn werk” (waarin je je volledig gooit om ooit eens manager te kunnen worden). Voor sommigen is het de voetbal, voor nog anderen is het hun auto of hun lichaam. In erge gevallen kan het wel drank, drugs of seks zijn. Of, in nog een erger geval, een cocktail van alles hierboven.

Mag ik je vragen om even stil te staan? Ga eens na wat nu centraal staat in je leven. Realiseer je goed dat dit je leven verder zal bepalen! Misschien kan je je nu wel alles veroorloven. Maar ben je echt gelukkig? Wees niet bang om zaken los te laten en van richting te veranderen. Informeer je even! Wat zou God voor jou kunnen betekenen!?

Een publicatie van evangelische christenen om de rijkdom van het evangelie te herontdekken

De evangelische kerk werd in 2003 door de Belgische overheid officieel erkend (naast het protestantisme) en behoort sindsdien tot de 6 erkende erediensten in België. Ze telt ± 120.000 gelovigen in ons land met ongeveer 400 evangelische kerken waarvan de helft in Vlaanderen.

V.U. D. Vandelannoote

Avondconferenties over

GELOOF & MAATSCHAPPIJ:

“Wat het voor mij betekent”

WWW.
KRINOWA.be
016/82 36 47

29 mei:
05 juni:

Elkaar leren verstaan
Gods plan met Israël



Zaal Centrum Kuntich, Keibergstraat 54, Kuntich om 20.00 uur

De toegang is kosteloos

Wees hartelijk welkom!

“Ontzag voor de Heer
– dat is wijsheid;
het kwaad mijden
– dat is inzicht.”

Job 28:28

Avondconferenties

Even kaderen

29 mei: Elkaar leren verstaan

Veel om ons heen wordt steeds complexer. Het tweeten, mailen, SMS-en,... brengt mensen in een digitale ban. Waardevol sociaal contact is zoek geraakt! En waar is de dialoog met God gebleven?

CV spreker: Wout van Wijngaarden studeerde drie jaar aan de theologische faculteit in Heverlee. Hij heeft een rijke praktische ervaring in vele kerken. Hij publiceert en is geëngageerd in divers christelijk werk.

05 juni: Gods plan met Israël

Israël is Gods uitverkoren volk. Maar zijn geschiedenis is alles behalve rooskleurig. God lijkt afwezig. Waar gaat het heen? De Bijbel voorspelt nog moeilijke jaren maar een heerlijke uitkomst!

CV spreker: Met de keuze voor Jezus kent het leven van Marc Van Laere een radicale ommekeer op 25 jarige leeftijd. Hij studeerde pastorale counseling, geeft lezingen en is medewerker van "Israël en de Bijbel".

**Wie altijd met alle
winden mee moet
waaien.
Die zal nooit een
vaste koers kunnen
varen.**



*“Mijn zoon,
vergeet mijn
lessen niet,
houd in je hart
mijn richtlijnen
vast. Ze
vermeerderen
de dagen van je
leven en geven
je vele jaren van
geluk.”*

Spreuken 3:1-2



*“Ontzag voor de
HEER geeft een
krachtig
vertrouwen, het
biedt je
kinderen een
schuilplaats.”*

Spreuken 14:26

God zorgt

Here, onze God,
de majesteit en de glorie
van Uw naam
vullen de gehele aarde en de
hemelen vloeien ervan over.
Als ik 's nachts omhoog kijk
naar de hemel en
het werk van Uw handen zie
- de maan en de sterren,
die U hun plaats
gegeven hebt –
dan kan ik maar niet
begrijpen
dat U Zich bekommert
om een klein en nietig mens,
dat U werkelijk aandacht
voor hem hebt!
En U hebt hem een plaats
gegeven vlak onder Uzelf.
U gaf hem een kroon van
glorie en eer.
O, Here, onze God,
de majesteit en glorie
van Uw naam
vullen de gehele aarde!

UIT PSALM 8



Bijbelkennis zonder
universitaire opleiding
is meer waard dan een
universitaire opleiding
zonder kennis van de Bijbel.

Neem geen genoegen
met oppervlakkige
discussies –
de feiten steken dieper.



Het toppunt van kunst:
Gods schepping.
Pronk dus niet
met Gods veren!

Waar geloof veel kost: Malediven



Maledivische christenen hebben geen ruimte
om hun geloof te praktiseren. Er zijn geen kerk-
gebouwen en samenkomsten. Officieel zijn er
zelfs geen christenen; zij houden hun geloof
angstvallig geheim. Wordt hun geloof ontdekt,
dan wacht hen bijvoorbeeld verlies van het
staatsburgerschap.

Bron: Stichting Open Doors

De Joodse leiders doden Stefanus

Stefanus vertelde hoe God deed wat Hij aan Abraham beloofd had. Door Mozes zou God Zijn volk verlossen. Maar de Israëlieten begrepen het niet allemaal. Eén van hen beschuldigde Mozes van moord. Daarop vluchtte Mozes weg. Hij ging als vreemdeling wonen in het land Midjan. Daar kreeg hij twee zonen.

Na verloop van veertig jaren verscheen God hem in een brandende struik. God stuurde Mozes naar Egypte. Hij heeft toen het volk uit Egypte geleid terwijl hij veel wonderen deed.

Mozes ontving de wet op de berg Sinai. Terwijl hij op de berg was maakte het volk een afgodsbeeld. Als straf verbleef het volk veertig jaren in de woestijn.

God gaf Mozes de opdracht om de tabernakel, Gods tent, te maken. Ze veroverden Kanaän en Gods tent bleef bij hen tot aan de tijd van David. Toen bouwde Salomo een tempel.

Toen Stefanus dit allemaal gezegd had werd hij

boos op de Joodse leiders en zei:

“Jullie zijn ongehoorzaam en verzetten jullie tegen de heilige Geest. Jullie hebben ook de Messias vermoord.”

Toen de Joodse leiders dat hoorden werden ze vreselijk kwaad.

Maar Stefanus werd geleid door de heilige Geest. Hij zag in de hemel het schitterende licht van God en Jezus staan.

Stefanus zei: “Ik zie dat de hemel open is. En ik zie de Mensenzoon staan naast God.” Maar zijn vijanden wilden niet luisteren, ze schreeuwden en vielen hem met z’n allen aan. En ze sleepten hem de stad uit om hem te doden.

De mannen die Stefanus hadden beschuldigd, legden hun jassen neer bij een jonge man. Hij heette Saulus.

Toen begonnen ze stenen te gooien naar Stefanus.

Die riep: “Heer Jezus, mijn leven is in Uw handen!”

Daarna knielde hij en riep: “Heer, straf hen niet voor deze misdaad.” Dat waren zijn laatste woorden. Zo stierf hij.

HANDELINGEN van de apostelen

(deel 48: Hfdst 7:17-60)



Wilt u reageren? → Contact@krinowa.be