

Een SMS-bericht naar Hogerhand

25 jaar geleden werd het eerste SMS-berichtje verstuurd. Vandaag zijn daar nog Facebook, Twitter en dergelijke aan toegevoegd. Allemaal manieren om contact te onderhouden. Het ligt in onze aard. De mens heeft contact nodig! Het allernodigst is een goede verbinding met God. Maar in ons Westers denken is daar geen behoefte en aandacht meer voor.

Nochtans is gebed een wederzijds verlangen. Onze noden mogen we bij Hem brengen. Zijn hulp wordt ons steeds verzekerd. En Zijn wegen zijn hoger dan de onze. Dat maakt dat Hij ons steeds het allerbeste geeft, zelfs al begrijpen we het op dat moment helemaal niet. Maar wie op Hem vertrouwt zal nooit beschaamd komen te staan. Stuur Hem daarom vaak een SMS!

Een publicatie van evangelische christenen om de rijkdom van het evangelie te herontdekken

De evangelische kerk werd in 2003 door de Belgische overheid officieel erkend (naast het protestantisme) en behoort sindsdien tot de 6 erkende erediensten in België. Ze telt ± 120.000 gelovigen in ons land met ongeveer 400 evangelische kerken waarvan de helft in Vlaanderen.

V.U. D. Vandelannoote

Avondconferenties over

GELOOF & MAATSCHAPPIJ:

“Wat het voor mij betekent”

WWW.
KRINOWA.be
016/82 36 47

10 oktober:
31 oktober:

Waar komt het kwaad vandaan?
Leven na de dood



Zaal Centrum Kuntich, Keibergstraat 54, Kuntich om 20.00 uur

Wees nuchter!

Wat je te wachten staat hoeft je niet te overvallen!

De toegang is kosteloos

Wees hartelijk welkom!

“De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.”

Spreuken 18:10

Avondconferenties

Even kaderen

10 oktober: Waar komt het kwaad vandaan?

Waarom is er kwaad als God bestaat? We begrijpen pas wat kwaad is als we weten wat goed is. Er moet dus een reden zijn waarom er toch kwaad in deze wereld gekomen is

CV Spreker: Martin Symons is voltijds verkondiger van het evangelie. Zijn aandacht en inzet gaan nu vooral naar kerkstichting en -toerusting.

31 oktober: Leven na de dood

De dood wordt vaak doodgezwegen. We hebben schrik om erover te praten. Er is die immens grote onzekerheid over hetgeen al dan niet hierna komt. Zeker is dat niemand aan de dood ontsnapt. Dus eens luisteren wat Gods Woord hierover zegt is zeker verstandig, nietwaar!

CV Spreker: Dominique Vandelannoote is militair op rust en zet zich nu vooral in om het evangelie opnieuw bespreekbaar te maken.



Roep Mij aan in de dag der benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.



*U komt alle lof,
eer en macht toe,
Heer, onze God,
want u hebt alles
geschapen: uw
wil is de
oorsprong van
alles wat er is.*

Openbaring 4:11



*Wie zijn
medemens
kleineert, heeft
geen verstand,
iemand met
inzicht zwijgt.*

Spreuken 11:12

Gebed

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede:

dat ik, waar haat is,
liefde breng;
waar schuld is,
vergeving;
waar tweedracht is:
eenheid;
waar dwaling is: waarheid;
waar twijfel is: geloof;
waar wanhoop is: hoop;
waar duisternis is: licht;
waar droefheid is:
blijdschap brengen mag.

Heer, geef dat ik zoek:

niet zozeer getroost te
wórdén,
als wel te troosten;
niet zozeer begrepen
te wórdén,
als wel te begrijpen;
niet zozeer bemind
te wórdén,
als wel te beminnen.
Want wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeeft,
vindt zichzelf;
wie vergeeft, wordt
vergeven;
wie sterft, krijgt eeuwig
leven, dank zij onze Heer
Jezus Christus!

KRINOWA.BE



**Hetgeen van Hem niet gezien kan worden,
zijn eeuwige kracht en goddelijkheid,
wordt sedert de schepping der wereld uit
zijn werken met het verstand doorzien.**

Rom 1:20

Waar geloof veel kost: India



Hindoeïstische groeperingen willen de laatste jaren steeds meer met geweld het christendom uit het land bannen. Dagelijks zet men christenen onder druk om zich (terug) tot het hindoeïsme te bekeren. Wie weigert wordt vaak opgesloten, mishandeld en soms gedood.

Bron: Open Doors

Petrus en Johannes moeten over Jezus spreken

De Joodse leiders lieten Petrus en Johannes buiten wachten. Daarna overlegden ze met elkaar. Ze zeiden: "Wat moeten wij met die mannen doen? Alle mensen in Jeruzalem weten dat ze een wonder gedaan hebben. Dat is voor iedereen duidelijk. Dus dat moeten we wel toegeven. Maar laten we hen verbieden om nog langer over Jezus te spreken. Dan wordt Hij in ieder geval niet verder bekend bij het volk." Toen riepen ze Petrus en Johannes opnieuw binnen en zeiden: "**Wij verbieden jullie om de mensen over Jezus te leren.**" Maar Petrus en Johannes zeiden: "God zou het niet goed vinden als we wel naar jullie luisteren, maar niet naar Hem. Dus moeten wij wel vertellen over alles wat we gezien en gehoord hebben."

De Joodse leiders verboden het hen opnieuw en lieten hen daarna vrij. Ze durfden hen niet te straffen want het volk dankte God om alles wat er gebeurd was. De man die door het wonder genezen was, was namelijk meer dan veertig jaar ziek geweest.

Toen Petrus en Johannes weer vrij waren, gingen ze naar de andere apostelen en vertelden hun alles. Daarop begonnen de apostelen samen te bidden: "Heer, U

hebt de hemel en de aarde en de zee gemaakt. U hebt alles gemaakt wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest tegen onze voorvader David gesproken. Hij was uw dienaar en U liet hem zeggen: "Waarom komen alle volken in opstand? Waarom verzetten hun koningen zich tegen de Messias die Hij uitgekozen heeft? Waarom maken die koningen samen slechte plannen? Dat is allemaal zinloos!" Die dingen zijn inderdaad gebeurd. Want koning Herodes en Pontius Pilatus zijn in Jeruzalem bij elkaar gekomen. Ze hebben zich verzet tegen uw heilige dienaar Jezus, die uw Messias is. En ook de ongelovigen en het volk van Israël deden mee. Zo hebben ze gedaan wat U al lang geleden besloten had dat gebeuren zou.

Nu bidden wij tot U, Heer: Wij zijn uw dienaren. Bescherm ons tegen onze vijanden, en laat ons zonder angst uw boodschap vertellen. Zorg ervoor dat we zieke mensen beter kunnen maken. En laat ons wonderen doen namens Jezus, uw heilige dienaar."

Na dit gebed begon de aarde te schudden op de plaats waar ze bijeen waren. En de Heilige Geest kwam in alle apostelen. Ze begonnen zonder angst het evangelie te vertellen.

HANDELINGEN van de apostelen

(deel 44: Hfdst 4:15-32)



Wilt u reageren? → Contact@krinowa.be